



Duikschool **TORPEDO** – Heverlee

Feestbestuur

KAREL APPERMANS - PROSPER POULLETLAAN 8 BUS 103 - 3000 LEUVEN
0478 31 13 31 – ✉ KAREL@APPERMANS.ORG

CLUBREIS2003

Beste vrienden,

Bij de organisatie van een clubreis komt meer kijken dan de meesten kunnen vermoeden. Het grootste probleem is dat er bijna een jaar van tevoren met de organisatie moet begonnen worden maar dat je dan nog geen juiste prijzen kent en niet kan weten of het in die regio rustig gaat blijven of juist rumoerig gaat worden. Spijtig genoeg liggen nu net de mooiste duikplaatsen in gebieden waar het soms wat onrustig kan zijn...

Voor onze *Clubreis2003* koos het bestuur initieel 3 verschillende bestemmingen: Aqaba in Jordanië, Gozo in de Middellandse zee en Bali, een eiland van de Indonesische archipel. Ik heb deze bestemmingen onderzocht op geschiktheid en haalbaarheid voor een clubreis.

Door de dreiging van een oorlog in Irak zijn helaas de rechtstreekse chartervluchten naar Aqaba afgeschaft. Wie nu naar Aqaba wil moet dat doen met een lijnvlucht naar Amman en van daaruit wordt de transfer verzorgd naar Aqaba, met een bus of een binnenlandse vlucht. De prijzen voor een reis naar Aqaba zijn dan ook de hoogte ingeschoten en nu betaal je voor een 8-daags verblijf in het Aquamarine I hotel 1071 € op basis van een tweepersoonskamer half pension..

Met de veiligheid in die regio is het ook niet opperbest en daarom hebben we Aqaba geschrapt als bestemming *Clubreis2003* en als alternatief een andere bestemming aan de Rode zee gekozen: Sharm El Sheikh in Egypte.

Na een evaluatie van de plus- en minpunten hebben we eveneens Gozo geschrapt voor *Clubreis2003*

- de rotskust in Gozo is heel grillig en het in- en uit het water gaan is heel moeilijk (en dus ook gevaarlijk) en soms moeten meer dan 100 traptreden genomen worden (na de duik weer naar boven) wat een uitstekende fysieke conditie noodzakelijk maakt (cfr. inspanning voor en na de duik)
- de duiken zijn meestal kantduiken en ofwel moet de verplaatsing naar de duikplaats gemaakt worden in zelf te huren auto's ofwel met een duikbasis onder begeleiding van een instructeur, maar dan wordt onze groep opgesplitst in max. 10 duikers
- er kunnen ook bootduiken gemaakt worden maar duikbasissen beschikken doorgaans over boten voor max. 10 personen en zodoende zouden we eveneens gesplitst worden
- in september kan het in Gozo al wat slechter weer zijn: fris en regen

Blijft over: Sharm El Sheikh en Bali, die op de volgende bladzijden in het kort voorgesteld worden.

Eerst werd overwogen om ook Bali als bestemming te schrappen voor volgende redenen:

- de reis, zonder vertier (de tweede reisweek is de 'toeristische week'), zal 1 500 € kosten en er zou kunnen verondersteld worden dat dit niet voor alle clubleden (de jeugd? studenten?) haalbaar is en dus *Clubreis2003* niet toegankelijk zou zijn voor iedereen, wat toch een eerste vereiste is voor een clubreis,
- duiken in Bali is redelijk duur: een duikpakket van 5 dagen (10 duiken) kost min. 400 €,
- door de lange vlucht (zie later) wordt geopteerd voor een 17-daagse reis (14 nachten) en dit is misschien ook niet haalbaar voor ieder lid om 3 weken verlof te nemen,
- het is op dit tijdstip nog onmogelijk de exacte data van vertrek en terugkeer vast te leggen omdat de luchtvaartmaatschappijen nu nog geen schema hebben voor september 2003 –

- normaliter zal er ook vanuit Schiphol vertrokken worden en wordt de transfer Brussel-Schiphol ofwel met de TGV ofwel met een licht vliegtuig gemaakt, dit is afhankelijk van de maatschappij waarmee zal gevlogen worden (waarschijnlijk Signapore Airlines) en waar de vlucht geboekt wordt (waarschijnlijk Nederland) – alles hangt af van het kostenplaatje,
- de veiligheid in die streek is niet gegarandeerd en o.a. de Belgische overheid en het gouvernement van Groot-Brittannië en vele andere landen ontraden reizen naar Indonesië
http://www.diplobel.org/Abroad/Reisadvies%20-%20NL/abroad_reisadvies_NL.htm

We hebben echter, gezien de respons op ons eerste ontwerp met Bali als mogelijke bestemming voor *Clubreis2003*, de bestemming Bali open gelaten en het is aan de leden die effectief zouden deelnemen aan *Clubreis2003* om op de Algemene Vergadering hun keuze kenbaar te maken.

In 2004 zal ik ook een reis (geen clubreis) naar Indonesië (Bali, Java) organiseren waaraan eventueel geïnteresseerden kunnen deelnemen en het is dus geen verloren opportuniteit om Sharm El Sheikh als bestemming voor *Clubreis2003* te kiezen.

Op de volgende bladzijden stel ik de twee bestemmingen heel in het kort voor maar wie meer info nodig heeft over de bestemmingen (Sharm El Sheikh of Bali) of over het duiken ginds om haar/zijn keuze te kunnen maken mag mij altijd mailen en ik zal proberen de vragen te beantwoorden. Op onze website vind je ook steeds de laatste info, incl. aanklikbare externe links, van *Clubreis2003*. Zie <http://www.torpedo.be/clubreis2003.html>

Wat de bestemming ook wordt, ik maak ten gepasten tijde voor de deelnemers een '*Beknopte reisgids Clubreis2003*' met alle noodzakelijke informatie.

Sportieve groeten,
Karel

SHARM EL SHEIKH

Sharm ligt in het uiterste zuiden van de Sinai-woestijn in Egypte.

Wij kiezen voor een (rustig gelegen) hotel in Na'ama Bay, een levendige toeristenwijk op 10 km van de luchthaven met vele gezellige straatjes gelegen aan een uitgestrekt zandstrand, 7 km ten noorden van het oude dorpje Sharm El Sheikh. Langs het strand ligt een wandelpromenade met vele restaurants, bars, winkeltjes, terrasjes en...duikbasisen; ideaal om in de dag te zonnen en 's avonds te wandelen, winkelen en flaneren.

De plaatselijke bevolking is heel vriendelijk met de toeristen.

Er zijn om de paar minuten pendelbusjes die je voor ongeveer 0.25 € naar het oude Sharm brengen.

De gemiddelde dagtemperatuur in september is 35° C of meer en de watertemperatuur ongeveer 27° C. Regen en wolken zijn ondenkbaar in september.

Voor wie geen Arabisch spreekt: met Engels en Duits kunnen we (bijna) overal terecht.

Godsdienst: islam.

Voor de niet-duikers zijn er mooie excursies naar o.a. het St. Catharinaklooster, het oudste klooster ter wereld gelegen aan de Mosesberg in een prachtig berglandschap, het hoogste punt in Egypte; ook woestijntrips e.d. behoren tot de mogelijkheden.



Aanbevolen websites:

www.sharmguide.com

www.sharm-el-sheikh.com

Een verblijf van 8d/7n kost tussen 600 € en 650 € volgens het gekozen hotel, formule All In maar zonder duikpakket (prijzen 2002).

De duiken gebeuren zoals gekend in Egypte met een boot volgens het systeem 's morgens vertrekken – duiken – lunch aan boord – 's namiddags een 2^e duik en weer terug naar het hotel.

De duiken in Sharm El Sheikh zijn allen prachtig en er wordt ook gedoken in het onovertroffen natuureservaat Ras Mohammed. Ook wrakduiken zijn mogelijk. Ongetwijfeld één van de mooiste duikplaatsen in de Rode Zee. Er zijn ontelbare duikcentra en de prijs van een duikpakket (5 duikdagen, 10 duiken) schommelt rond de 200 €.

Voordelen: Goedkoop

Ongetwijfeld een van de mooiste duikplaatsen met wrakduiken, driftduiken, enz...

Sharm heeft de charme van het Oosten en de luxe en comfort van het Westen

Er valt ook voor de niet-duikers heel wat te beleven

s' Avonds is er volop ontspanning, amusement en vertier, ook in de hotels

Nadelen:

De meeste van ons hebben al een paar keer in de Rode Zee gedoken (om toch iets te kunnen zeggen...)

BALI

Bali is een paradijselijk eiland van de Indonesische archipel die uit meer dan 13 000 eilanden bestaat. De temperatuur is er (in de kuststreken) jaar in jaar uit 30° C tijdens de dag en 25° C 's nachts. Het regenseizoen (half uurtje hevige regenval) is van oktober tot april.



Aanbevolen websites:

<http://bali.pagina.nl>

www.divebali.com

www.baliguide.com

www.bali-paradise.com

www.bali-portal.com

www.bali.com

www.indo.com

<http://bali.start.nu>

De reis naar Bali kan ofwel met een touroperator ofwel rechtstreeks geboekt worden.

Daar ik goede relaties heb in Indonesië kan ik het verblijf ter plaatse goedkoper regelen dan wat hier aan een touroperator moet worden betaald maar die hebben dan weer gunstiger vliegtarieven... de voordeligste formule zal pas eind januari 2003 – begin februari 2003 gekend zijn.

Een verblijf in een luxebungalow met airco, zwembad enz... kan geregeld worden voor 5 à 7,50 € per persoon per nacht op basis van 2 à 4 personen in een bungalow.

We kunnen 14 dagen verblijven in Sanur (zuiden van Bali) of Candi Dasa (zuidoosten) maar er kan ook geopteerd worden voor een week Sanur en een week Candi Dasa, beide liggen in het midden van de beste duikplaatsen op Bali. Nusa Dusa in het zuiden en Lovina in het noorden zijn ook goede duikplaatsen. Mogelijkheden genoeg dus. Voor de niet-duikers (of voor de duikers de tweede week) kunnen excursies geregeld worden naar de mooiste plaatsen op Bali (en eventueel ook Java) onder begeleiding van iemand die de landen door en door kent, de plaatselijke taal spreekt maar ook Nederlands.

Daar het een nogal lange vliegtreis is, een verschil van 7 uur is tussen België en Bali en het de vlucht is die de kost van de reis gaat bepalen zal *Clubreis2003* (indien Bali verkozen wordt) 17 dagen/14 nachten duren. De prijzen voor eten en drinken (geen alcoholische) ter plaatse zijn spotgoedkoop (vb. een McDonalds-menu kost er minder dan 1,5 € ; een grote portie bamisoep kost 0,5 €).

Een vliegtuigreis naar Bali kost tussen 700 € (China Airlines) en 800 € (Singapore Airlines) – huidige prijzen. Regelmatig zijn er speciale promoties (dit jaar kostte een vliegtuigreis vanuit Schiphol 780 € maar was het één betalen en met 2 vliegen tot eind september...). We kunnen hier echter geen rekening mee houden, maar moest dat volgend jaar ook zo zijn is dat best meegenomen.

Ruw geschat komt dus een 14-daagse reis naar Bali op 1 000 à 1 100 €, voor vlucht, kamer en ontbijt, maar zonder duikpakket. De duiken zelf zijn erg duur (min. 400 € voor 10 duiken)

Godsdienst op Bali: hindoeïsme.

De voertaal op Bali is Bahasa Indonesia maar met Engels en bij de ouderen ook Nederlands (Indonesië was 350 jaar onder Nederlands bewind) kunnen we overal terecht. Wie het wil kan bij mij terecht voor een snelcursus Bahasa Indonesia, het is echt niet zo moeilijk ;-)

- Voordelen: Wat meer exotische reis naar een van de prachtigste plaatsen op deze aarde
Prachtige duikplaatsen met manta's, schildpadden en al wat maar mooi is
Shopping: bijna alle merkkleding (Nike, Levis, Boss, Valentino, Calvin Klein...) wordt in Indonesië gemaakt en kost er 1/2 tot 1/3 van hier, CD's kosten er 2,5 €, lederen kleding de helft... met wat shopping kan je alvast een stukje van de reis terugverdienen... maar moet wel eerst uitgegeven worden... (ook rekening houden met invoerbepalingen...)
Voor de niet-duikers is er ook boven water ongelooflijk veel moois te zien.
- Nadelen: Een duurdere bestemming
Duiken zijn erg duur (min. 400 € voor 10 duiken)
De lange vliegtreis
Relatief gevaarlijke bestemming, maar dat is koffiedik kijken...